



## HET HUISJE

Jij die hier aankomt in je nederig postuur  
Om je lome lijf te verlossen van de last  
Gelieve na het verlichten van de natuur  
En 't zakken in d'urne van de zware ballast  
Een golf te spuien in d'amfoor krachtig en puur  
En op 't rokende altaar als een kapiteel  
Het deksel te plaatsen afgerond en secuur  
Zo deert de geur versmoord en verstikt ons niet veel.

Vrij vertaald naar Alfred de Musset  
door Paul Kempeneers